

Vriendendag 2019: 40 jaar Vrienden!

Met angst en beven hadden we de weersvoorspellingen in de gaten gehouden.....
Maar de viering van 40 jaar Hortusvrienden kreeg de ambiance die het verdiende: stralend weer! En dat was maar goed ook, want er hadden zich zo'n 230 Vrienden aangemeld voor de boottocht langs het Singelpark. Om dit aantal in goede banen te leiden werd het programma twee keer gegeven.

Alle Vrienden kwamen binnen door de nieuwe entree die op deze dag voor het eerst open was. Nog niet alles is klaar in de vernieuwde wintertuin, maar je kon al een goede indruk krijgen van ruimte en licht in de nieuwe opzet. De vernieuwing van de wintertuin is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage van Hortusvriend Carla van Steijn. Helaas is mevrouw Van Steijn vorig jaar overleden, zodat ze de totstandkoming niet meer heeft kunnen meemaken. Zij zal worden geëerd met een mooie plaquette in de wintertuin.



Door naar de oranjerie: voorzitter John van Ruiten heette iedereen welkom, zich verheugend in de grote belangstelling. Hij stond onder meer stil bij de redenen die 40 jaar geleden aanleiding waren tot de oprichting van de Vrienden van de Leidse Hortus: "De periode eind jaren 70 was roerig voor Leiden en ook voor de Hortus.



De stad ging voor stadsvernieuwing op de schop. Ook dreigde in die periode dat de hortus de aloude plek zou moeten verlaten en naar buiten de stad zou worden verplaatst. Nu we hier nog steeds onze geweldige tuin hebben, kunnen we ons bijna niet meer voorstellen dat daarvoor toen plannen waren. Het zorgde ervoor dat kritische volgers van universiteit, Hortus en gemeente zich verenigden om het behoud van de Hortus te steunen. En gelukkig is de Hortus gebleven op de plaats waar hij in 1590 ontstond!"

De voorzitter memoreerde dat tijdens de afgelopen winterlezing werd de eerste jaarring werd uitgereikt aan Carel Wijffelman voor zijn verdiensten met name bij de opzet van het adoptiesysteem en het onderhouden daarvan. De Stichting heeft de fraaie Sieboldboom *Zelkova serrata* geadopteerd. Jaarlijks wordt de adoptie van deze boom aangeboden aan mensen die belangrijk zijn geweest voor de Hortus. De winterlezing is ook het moment elk jaar dat het Hortusmagazine wordt gepresenteerd. In 2020 is het thema Pilgrims.

De bijdrage van Vrienden en Adoptanten wordt aan een hele reeks nuttige zaken besteed: “Zoals de Vriendenfiets die nu vaak op locatie gebruikt wordt, de diverse evenementen als midzomernacht en plantenmarkt worden gesteund, het bomenonderhoud, de winterlezing en andere bijeenkomsten, de jaarlijkse speciale tentoonstelling en de entreebijdragen voor uw jaarkaart.”



“En er wordt bijgedragen aan een omvangrijk educatieprogramma op scholen/voor scholieren, creatieve mogelijkheden voor kleine kinderen om spelenderwijs met planten bezig te zijn, rondleidingen te organiseren. Kortom: uw bijdrage wordt goed besteed.”

Prefect Paul Keßler begon met een hartelijke felicitatie voor de 40-jarige Vrienden. Hij benadrukte dat de Vrienden voor de Hortus van groot belang zijn. Aan de hand van een aantal fraaie foto's belichtte Paul een aantal zaken die het afgelopen jaar voor de Hortus van belang waren. Daarbij uiteraard de vreugde over de nieuwe entree. Met veel dank ook voor het werk dat hierbij door de mensen van de Hortus is verzet. De inrichting is nog niet klaar, er komt onder andere een fraaie 'belevingsbrug' met balkon van waaruit je een mooi uitzicht over de Hortus hebt. In september wordt de vernieuwde wintertuin officieel geopend. Paul benadrukte het belang van biodiversiteit en vertelde heel blij te zijn met de bijdrage van de Vrienden aan de educatie hierover. Ook met zaken als de vriendenfiets en het nieuwe Hortusmagazine, een coproductie van Vrienden en Hortus, is hij heel ingenomen.



De prachtig oude bomen in de Hortus zijn heel karakteristiek voor de tuin. Zij vereisen veel onderhoud, waarin in belangrijke mate wordt bijgedragen door onze vele Adoptanten: onmisbaar. Tot slot vertoonde Paul een prachtig nieuw filmpje over deze mooie bomen en het onderhoud ervan. Binnenkort ook te zien op Youtube, dan gaat het viral!



Tijd om in te schepen! In optocht ging het naar de steiger achter de Sterrenwacht waar vier boten van de Leidse Rederij al op ons lagen te wachten. Aan boord een stoere schipper en een kundige gids van het Singelpark plus de nodige versterkingen voor de inwendige mens. Gedurende ruim een uur hebben we heerlijk in de zon over de prachtige singels van Leiden gevaren. Oppassen bij de bruggen!

Heel wat wetenswaardigheden over opzet en uitvoering van en speciale plaatsen in het Singelpark hebben we intussen vernomen. Wist je bijvoorbeeld dat er een bomenroute loopt door het Singelpark, opgezet door curator Rinny Kooi? En dat men binnen niet al te lange tijd mooie, nieuwe bruggen hoopt te voltooien? En dat de Vrienden van het Singelpark buurtbewoners betrekken bij het onderhoud van hun deel Singelpark?



Bij de Zijlpoort werd even aangelegd, daar kregen we een schotel bitterballen! In aangename sfeer aan boord werden er intussen veel ervaringen uitgewisseld met de Hortusvrienden met wie je de boot deelde. Enthousiast ging iedereen na afloop de plantenmarkt op!

Hartelijk dank aan de gidsen van het Singelpark! Zo'n samenwerking tussen de Vrienden van de Hortus en de Vrienden van het Singelpark blijkt heel vruchtbaar.